

op stap in het woord

De Bijbel van A tot Z



Rachab
Rachel
Rebekka
Rehabeam
Rhode
Rispa
Ruben
Rufus
Ruth

R	W	M	A	E	B	A	H	E	R
H	E	L	K	E	N	A	M	E	U
O	R	A	C	H	A	B	N	V	B
D	A	I	N	D	J	E	T	E	E
E	C	R	U	G	I	N	H	E	N
T	H	G	E	S	L	A	C	H	T
R	E	B	E	K	K	A	S	R	E
G	L	I	R	U	F	U	S	S	T
E	R	I	N	M	H	T	U	R	A
A	P	S	I	R	T	T	E	U	S

Welke zin lees je met de letters die over zijn ?

Zoek Mattheus 1 maar eens op en schrijf de namen maar hieronder...



Je kent vast psalm 81 vers 12 wel...
Dit lied kun je ook op deze wijs zingen:
(misschien ken je de andere wijs wel..)

**Kom, want in jouw schoot
wordt het heil gegeven -
hier is levend brood,
hier in Bethlehem
klinkt Gods eigen stem:
Hier begint het Leven.**

(Ook uit de mond der
kinderen, deel I, 12)



**Weet jij aan Wie wij dan denken?
Daar mogen we ook deze adventstijd
aan denken.**

