



Op Stap

Woord

in het

Speciaal Kerstnummer. Hoofdstuk 39, over het bijbelboek Markus, verschijnt in januari.

Horen, zien, en... geloven!

Ben jij al in het tuincentrum wezen kijken? Er hangt een groot bord: Kerstshow.

Je kijkt je ogen uit en overal klinkt "kerstmuziek". Je **hoort** en **ziet** heel veel.

Maar heeft dat nog iets met **geloven** te maken?

Weet jij wat Kerstfeest eigenlijk betekent? Christusfeest.

Een feest, omdat Christus geboren is!

Lees Lukas 2:8-14 maar. De herders krijgen een prachtige boodschap van de engel.

Namelijk dat  heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids

Weet jij welke letter er op het vraagteken moet staan.

Dat korte woordje is heel belangrijk. Weet jij waarom?

Weet jij wat de herders **zien** en **horen**? Los jij de puzzels maar op!



Wat zeggen de herders als de engelen zijn weggegaan?

Zij **geloven** wat de engel heeft gezegd.

Heb jij een lied over de herders geleerd, zing het dan maar.



