



Op Stap

Woord

in het

Speciaal Kerstnummer. Hoofdstuk 16, over de Psalmen, verschijnt in Januari.

Zijn Naam is Jezus

Over een week is het Kerstfeest.
 We vieren het op school en in de kerk.
 Je bent vast bezig met het leren van je versje
 of tekst voor het kerstfeest van de Zondagschool.
 Je zingt ook veel liederen...
 Jezus is de Goede Herder...
 Jezus is de Morgenster...
 Zijn Naam is Jezus...
 Jij weet vast nog veel meer liedjes over de Heere Jezus.
 Maar wat betekent de naam Jezus eigenlijk?
 Los de puzzel hiernaast maar eens op.
 a=1, b=2, enz



In het Oude Testament komen we de naam van Jezus
 nog niet tegen. Hij was ook nog niet geboren.
 Toch keken de gelovigen met verlangen uit naar
 de komst van de Verlosser.
 Ze wisten niet wanneer Hij geboren zou worden.
 Maar dat Hij zou komen, was zeker. Dat had de Heere door de profeten verteld.
 We lezen veel namen in het Oude Testament voor de Heere Jezus:
 In Jesaja 9 lees je er al vijf!
 Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.
 Op de eerste bladzijde van het nieuwe Testament lezen we over de Heere Jezus
 Die geboren werd.
 In dit deel van de Bijbel komen we ook veel namen voor Jezus tegen. Hij noemt
 Zichzelf de Goede Herder, de Weg, de Waarheid en het Leven. Jij vindt er vast
 nog veel meer. Vul maar in.



H
K
D
Z
W

w Vredevorst, als jouw

