



**Op Stap**

**Woord**

**in het**

Volgende keer gaan we verder met het bijbelboek Openbaring

## 59 Knielen

In de Bijbel lezen we over verschillende gebedshoudingen:

\* Staen en met de armen gestrekt naar de hemel.

1 Koningen 8 vers 22

\* Knielend

1 Koningen 8 vers 54

\* Knielend en met het gezicht naar de grond

Numeri 16 vers 45



Kniel jij wel eens?

Als je naar bed gaat,

en je gaat bidden voordat je gaat slapen?

De wijzen knielen ook.

Op de grond.

Bij de Heere Jezus, Die in de kribbe ligt.

Ze aanbidden Hem.

Omdat ze Hem liefhebben,

en omdat ze zo blij zijn

dat ze Hem gevonden hebben.

Ze bidden en danken tegelijk.

Dat kan best!

Als je de tekening goed inkleurt,

komen de wijzen tevoorschijn.

Let goed op de cijfers.



1=Geel 2=Roze 3=Bruin 4=Rood 5=Paars 6=Groen 7=Blauw



Neem voor dit werkje een olvaritpotje. Trek de tekening over op stevig papier en prik de figuren uit.

Plak hier gekleurd (vlieger-)papier achter. Knip de bovenlijn van het werkje uit en plak het rond.

Doe in het potje een waxinelichtje. Geef het een mooi plaatsje in de kamer.

Wat betekent het voor jou, als je voor de Heere Jezus knielt? Kan dat eigenlijk nog wel nu Hij in de hemel is?

