



Op Stap

Woord

in het

Maak en spaar je eigen Bijbelboekenboek

58 Judas

De brief van Judas waarschuwt voor dwaalleraars. Die zeggen dat Gods genade zo groot is dat je als mens rustig kunt zondigen. Judas roept zijn lezers op om zichzelf te bewaren in de liefde van God en de zonde te haten en ervoor te vluchten. Deze brief heeft maar één hoofdstuk. De schrijver noemt zich "de broeder van Jacobus". En is dus een broer van Jezus.

N . . n . n .
 l l .
 . . . w . g h . .
 d
 . m . n

Schrijf jij de klinkers erbij?
 Welk vers van de brief lees je hier?



Ben je wel eens met de trein mee geweest?
 Op het station zie je wel eens een bordje hangen
 Met een plaatje van een echte boef:
 "Pas op voor zakkenrollers" staat er bij.
 Nou, als een zakkenroller er zo uit zou zien als op het plaatje dan was het niet zo moeilijk. Je past wel op!
 Het lastige is dat je een zakkenroller niet zo herkent.
 Dus moet je op je hoede zijn.
 Daar waarschuwt Judas voor in zijn brief.
 Hij waarschuwt voor geestelijke zakkenrollers!
 Judas zegt: Mensen, pas op! Laat je niet beroven van het heil!
 Volg de Heere Jezus en onderscheid echt van onecht.



n = r



ge

den

h = b



+w

gij uzelven



- p

uw



- b

heiligst

n=r



d=oof,

Maak jij de tekst af? Zoek vers 20 maar op.

