



Op Stap

Woord

in het

Maak en spaar je eigen Bijbelboekenboek

57 1, 2 en 3 Johannes

In deze brieven kun je lezen dat God liefde is.

Jesus is de Christus, de Zoon van God.

De schrijver noemt zichzelf niet,

Maar hieraan herkennen we meteen de apostel van de liefde:

Johannes, de discipel van Jezus.

Hij heeft lang in Klein-Azië gewerkt.

Deze brieven heeft hij waarschijnlijk vanuit Efeze geschreven.

Daar is hij ook oud geworden en gestorven.

Schrijf de tekst uit 1 Johannes 4 vers 10 op:



Deze eerste brief heeft geen adres aan het begin en geen groet aan het eind.
De brief bevat een waarschuwing tegen dwaalleraars. Johannes vermaant de christenen elkaar lief te hebben.

De tweede brief is gericht aan : "De uitverkoren Vrouw en haar kinderen".
Daarmee werd een plaatselijke christengemeente en haar leden bedoelt.
In deze brief vinden we dezelfde waarschuwing en vermaning.

Deze brief is gericht aan een zeker Gajus. Johannes roemt hem als een trouw medewerker in de gemeente.

Vul de klinkers in:

1 Johannes 2

H . b t d . w . r . l d n . . t l . . f n . c h

h . t g . . n . n d . w . r . l d . s

3 Johannes

V . l g h . t k w . . d n . . t n . m . . r

h . t g . . d

Het kernwoord in deze brieven is liefde.

Noem nog eens twee tegenstellingen die we in het evangelie en de brieven van Johannes allebei vinden?

1 Johannes 1 vers 5 en 6/ 1 Johannes 2 vers 21

l _____ en d _____
w _____ en l _____



Welke tekst hoort bij welk plaatje? 1 Johannes 5 vers 1/ 1 Johannes 4 vers 18

