



Op Stap

Woord

in het

Maak en spaar je eigen Bijbelboekenboek

56 1 en 2 Petrus

Deze twee brieven zijn gericht “aan de vreemdelingen in de verstrooiing”.

De christenen wonen verspreid in Klein-Azië.

Vreemdeling wil zeggen dat de gelovigen op aarde slechts gasten zijn, omdat de hemel hun vaderland is.

De eerste brief is een aansporing om vanuit de levende hoop te volharden in de verdrukking.

De tweede brief is een waarschuwing tegen dwaalleraars.

Ook is het een opwekking om de wederkomst te verwachten.

Zoek de tekst op en schrijf het woord op dat bij het anker past.



1 Petrus 1 vers 3

Zoek 1 Petrus 2 vers 5 op.

Wat vormen de gelovigen samen?

Teken dat maar om de mensen heen.

In vers 9 staat wat ze moeten verkondigen.

Schrijf het in de wolk...



Wie is de eigenlijke schrijver van het profetisch Woord?
2 Petrus 1 vers 21



- art



cht = ge



r = e

1 Petrus 5

W . r p . l . w b . k . m m . r n . s . p H . m
w . n t H . z . r g t v . . r .

2 Petrus 3

. . n d . g . s b . d . n H . . r . . l s
d . . z . n d j . r . n . n d . . z . n d j . r . n
. l s . . n d . g



In de tweede brief wordt gewaarschuwd tegen
