



Op Stap

Woord

in het

Maak en spaar je eigen Bijbelboekenboek

49 Kolossenzen

Deze brief is door Paulus geschreven tijdens zijn Romeinse gevangenschap. Er waren dwaalleraars in de gemeente van Kolosse: "Christus alleen als Verlosser is niet genoeg. Vertrouw op geboden en regels door mensen bedacht". Paulus waarschuwt de gemeente en wijst op

Pas op! Dwaalleraars!

Kolossenzen 3 vers 2:
Bedenkt _____

boven _____

aarde _____

Jezus Christus, Die alles te boven gaat.



Voor welke gemeente was deze brief ook bestemd?

Zoek op: hoofdstuk 4 vers 16
Schrijf in elke envelop de plaats.

In deze brief heeft Paulus het ook over de doop
De besnijdenis van Christus of de christelijke b
Dat zijn moeilijke woorden in hoofdstuk 2.
Weet jij nog wat er op Goede Vrijdag gebeurd i

En waar we met Pasen aan denken?

Weet jij nu waar de doop op wijst?



Lieg niet tegen elkaar, omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens... Kolossenzen 3 vers 9 en 10
Teken het ene poppetje met oude kleren en het andere poppetje met nieuwe kleren!
Schrijf bij ieder poppetje ook een woord wat erbij