

Op Stap



Woord

in het

Maak en spaar je eigen Bijbelboekenboek

48 Filippenzen

Deze brief is geschreven door Paulus toen hij in de gevangenis zat.
 De gemeente van Filippi had hem liefdegaven gezonden. Daar wil Paulus voor bedanken.
 Filippi was de eerste stad in Europa waar Paulus het evangelie heeft gebracht.
 Het was een Romeinse kolonie.
 De brief gaat over de blijdschap van het geloof en over de gezindheid van Christus.



Lees het begin van hoofdstuk 1.
 Wie is de eigenlijke "Schrijver" van deze brief?

Als je vers 3 nog eens leest, weet je misschien wel wat Paulus aan de Filippenzen schrijft.
 Kleur de goede brief maar in.

*Ik vond
 het fijn
 bij jullie*

*Ik dank mijn
 God als ik aan
 jullie denk.*

*Wanneer
 komen jullie
 mij opzoeken?*



Welke tekst hoort bij welke tekening?

Filippenzen 2 vers 29

Filippenzen 3 vers 14

Deze brief spreekt veel over blijdschap.
 Paulus roept ons op om blij te zijn.
 Lees maar in hoofdstuk 4 vers 4.
 Om welke blijdschap gaat het dan?



Dit is mijn ge-bod, dat gij el - kan - der
 lief - hebt en uw blij - schap wordt ver - vuld.
 en uw blij - schap wordt ver - vuld,
 en uw blij - schap wordt ver - vuld.

