



Op Stap

Woord

in het

Maak en spaar je eigen Bijbelboekenboek

# 40 Lukas

Dit is het derde evangelie in het Nieuwe Testament.

Lukas is een Griekse arts.

Hij gaat met Paulus mee op zijn zendingsreizen.

Lukas schrijft aan Theofilus om hem te leren over het christelijke geloof.

Voordat Lukas gaat schrijven onderzoekt hij de dingen nauwkeurig.

Hij wil duidelijk maken, dat Jezus niet alleen de verlosser van de joden is, maar van alle mensen.

Weet jij welk bijbelboek ook door hem geschreven is? \_\_\_\_\_



Dat Lukas arts is zie je vooral aan de genezingswonderen van Jezus, die hij beschrijft.

Zoek op welk hoofdstuk bij welk plaatje hoort.

Weet jij welke bedoeling de wonderen van Jezus hebben?



Lukas 8



Lukas 5



Lukas 17



Lukas 9

Lukas spreekt veel over blijdschap.

Aan het begin van het bijbelboek lees je over de aankondiging van de geboorte aan de herders.

**Zie, ik verkondig u grote** \_\_\_\_\_

Aan het einde van het bijbelboek lees je over de Hemelvaart.

**En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote** \_\_\_\_\_

Waar wordt jij blij van?

Heeft dat ook te maken met de blijdschap waar Lukas over schrijft?

In Lukas 1 heb je kunnen lezen over de blijdschap van Maria.

Ze is zo blij dat ze een lofzang zingt. Zing je mee? \_\_\_\_\_

DE LOFZANG VAN MARIA  
Lukas 1 : 46-55

Mijn ziel verheft Gods eer; Mijn geest mag blij  
den Heer Mijn Zaligmaker noemen, Die, in haar  
lagen staat, Zijn dienstmaagd niet versmaadt,  
Maar van Zijn gunst doet roemen.

## Lukas 6 vers 12 tot 16

Hieronder staan de namen van de twaalf discipelen.

Maar... De lettergrepen staan door elkaar.

Zoek de namen op.

Wat lees je in de vijf lettergrepen die overblijven?

Jo	Ju	han	Pet	pus	An	ko	us	Tho	ko	nes
si	sen	dre	bus	mon	Ze	men	Is			
rus	Ja	ko	bi	tes	ser	Bar	as	lo		
Filip	Ja	mas	van	the	das	ka	ja	vis		
me	Mat	bus	das	ri	tho	ot	Ju	lo		

