



Op Stap

Woord

in het

Maak en spaar je eigen Bijbelboekenboek

37 Op de drempel van het OT en het NT

Het Oude en Nieuwe Testament horen bij elkaar.

In het Oude Testament kun je lezen over de belofte, die God gaf aan Adam en Eva in het paradijs.

Hij wilde Zijn zoon geven, de Verlosser. In een donkere, verloren wereld.

In het Nieuwe Testament kun je lezen hoe God deze belofte vervulde. We mogen er over een paar weken weer over nadenken met het kerstfeest.

Zonder het Oude Testament kunnen wij niet weten, dat deze Verlosser door God beloofd en gegeven is.

Zo mogen wij Jezus leren kennen en kan Hij ook onze Redder zijn.

Het Nieuwe Testament zonder het Oude is voor ons niet te begrijpen.

Ze horen bij elkaar en zijn samen één Boek!

De profeten hebben veel over de komende Verlosser gesproken.

In elk hok staan twee profetennamen door elkaar. Welke twee?



Vul in de boekrol boeken uit het Oude Testament in en in het boek boeken uit het Nieuwe Testament.

