



Op Stap

Woord

in het

Maak en spaar je eigen Bijbelboeken-boek

28 Obadja

De profeet Obadja spreekt tegen Edom in de tijd dat Juda wordt weggevoerd.

Edom is blij over de ondergang van Juda. Maar dat wordt gestraft.

Als de dag des Heeren komt is dat voor Edom een verschrikking, maar voor Gods volk is het een verlossing.

Er is een stukje uit het psalmboek gescheurd, dat alles te maken heeft met dit bijbelboek.

Kun jij het opzoeken en vers 4 afmaken?

37 Dorisch
de zomen

4 Gedenk, o HEER, g...
Aan Salems dag, toets v...
Dien bitteren dag, zo vol v...
Gedenk aan hen, die zo on...
Nog zeiden, toen z' ons zag, '...
„Ontbloot, ontbloot ten gro...

5 O Babylon, wii lang u...
Gelukkig hij, die u ver...
Die u vergeid, als heb...
Gelukkig hij, die u ver...
Uw kinderkeus, er zal slaa...
En wrede... verpiett' ren aan de rots.



Het boek Obadja bestaat uit maar één hoofdstuk.

Welke andere bijbelboeken hebben ook maar één hoofdstuk?

F _____
J _____
Joh _____

Op het kaartje kun je zien waar Edom ligt.

Het volk was van het geslacht van Ezau.

Wat deed Ezau met zijn eerstgeboorterecht?

Wat zei hij eigenlijk daarmee tegen de God van het Verbond?

Lees vers 3. Het volk van Edom is trots op zijn kracht en zegt:



nederstoten? Wie aarde zou ter mij

De Heere laat in dit bijbelboek twee dingen zien.

Geen redding voor Edom

Edom had leedvermaak toen Juda in ballingschap ging. Het hielp zelfs mee door vluchtelingen te doden en aan de vijand uit te leveren.



Wat zegt de Heere in vers 4 tegen Edom?

_____ arend, _____
_____ sterren;
_____ neerstoten,

Teken de sterren om de aarde heen.
Vluchten voor God! Waarheen....?

Wel redding voor Gods volk

Obadja mag Gods volk troosten met een heilsbelofte.



Wat zegt de Heere tegen Zijn volk in vers 17?

_____ berg
_____ ontcoming _____
_____ heiligheid _____.

Wat zijn de laatste zeven woorden van dit bijbelboek?

