

Op Stap



Woord

in het

Maak en spaar je eigen Bijbelboekenboek

27 Amos

Amos was een boer uit Tekoa.
 Tijdens koning Jerobeam II werd hij geroepen.
 Er was veel rijkdom in Israël.
 Maar er was ook veel onrecht.
 De mensen dienden de Heere aan de buitenkant.
 Daar waarschuwt Amos tegen.
 Hij roept op de Heere met het hart te dienen.
 "Het oordeel van de Heere zal komen",
 dat was de boodschap van Amos.

Wat was de boodschap van Amos?
 Zoek op Amos 5 vers 6a



Oordeelsprofetieën



Amos 1-6

Welk woord hoort bij welke zin, trek een lijn...

- | | |
|---|-------------|
| Amos werd gestuurd naar de omliggende | was doof |
| Daarna moest hij naar | Jerobeam |
| Ook werd Amos gestuurd naar | welvaart |
| Daar was de afgodendienst van | Juda |
| Het leek voor Israël een tijd van grote | arme mensen |
| Maar er waren ook veel | volkeren |
| Door grote schulden werden zij | Bethel |
| Amos profeteerde hiertegen, maar het volk | slaven |

Begin in de puzzel met de Z, wat Amos tegen het volk profeteerde. (Amos 5 vers 14)

Vijf visioenen

Noem de vijf visioenen die Amos kreeg



Amos 7:1-3



Amos 7:4-6



Amos 7: 7-9



Amos 8: 1-3



Amos 9:1-10

Amos 7-9

Hoe begint de heilsprofetie aan het eind van het boek Amos?
 Kleur de letters en vul de ontbrekende woorden in:

Amos 9

Te dien dage zal ik de v..... hut van D.... weer oprichten.