

Op Stap



Woord

## in het

Maak en spaar je eigen Bijbelboekenboek

# 23 Ezechiël

Hij was priester en werd een profeet in Babel.  
 Ezechiël vertelt aan de ballingen Gods  
 eer en heerlijkheid.  
 De mensen hebben geen hoop meer op  
 herstel en terugkeer.  
 Gelukkig mag Ezechiël laten zien Wie God is!  
 De Heere vergeet Zijn volk niet.

De boekrol is niet helemaal uitgerold...  
 Weet jij wat er staat? (Hoofdstuk 3:3)



### De gerichtsboodschap (Ezechiël 1-32)

De boekrol die Ezechiël moet eten staat vol oordelen. De straffen staan erin, omdat de mensen niet luisteren. Toch smaakt de boekrol zoet. Ezechiël wil een knecht van de Heere zijn. Lees nu hoofdstuk 9. De zinnen in de eerste rij staan in de goede volgorde. Trek een lijn naar de andere zin.

Wat heeft dit plaatje met hoofdstuk 9 te maken?



God laat Ezechiël zien  
 Hij ziet in gedachten  
 In dit bijbelgedeelte lezen we  
 Maar we horen ook  
 Voor de vijand uit loopt een man  
 Mensen die verdriet over hun zonden hebben  
 De letter 'tau' had de vorm van  
 Zo werden ze door God beschermd,  
 Als Ezechiël dit ziet  
 Ook wij zijn pas veilig als we

gaat hij bidden.  
 krijgen een teken op hun hoofd.  
 een kruis.  
 schuilen bij het kruis van Christus.  
 omdat ze Zijn kinderen waren.  
 dat de vijanden binnenkomen in Jeruzalem.  
 dat de Heere boos is over de zonden van Israël.  
 met een pen in zijn hand.  
 wat er in Jeruzalem gaat gebeuren.  
 van Gods genade.

### De heilsboodschap (Ezechiël 33-48)

In dit bijbelgedeelten staan veel beloften.  
 Lees hoofdstuk 34: 26  
 Wij kunnen de regendruppels niet tellen.  
 Zoveel krijgen wij ook van de Heere.  
 Zoek meer beloften op en schrijf ze in de regendruppels..



Lees hoofdstuk 36 vers 24 tot 32  
 De Heere spreekt met Ezechiël over twee soorten harten  
 Kun je de namen vinden? Schrijf ze in de goede harten.  
 De Heere zegt wat er allemaal gaat veranderen als je  
 oude hart verandert in een nieuw hart.  
 Dat staat in vers 27 tot 31.

Ezechiël mag het volk troosten.  
 Als een herder zal de Heere Zijn volk terugbrengen.  
 Je leest verder over het nieuwe rijk van God.  
 En over de nieuwe tempel.  
 Wat zijn de kenmerken van de nieuwe tempel?  
 (hoofdstuk 43 vers 5 en 7)  
 Dat de tempel vervuld zal zijn met de →  
 Gods Naam wordt niet meer →  
 Hoe is de naam van de nieuwe stad, waarover je leest aan het eind van het boek Ezechiël?

Schrijf je antwoord op in deze tempels.

