



Op Stap

Woord

in het

Maak en spaar je eigen Bijbelboekenboek

21 Jeremia

De profeet Jeremia vertelt aan de mensen in Israël wat de Heere tegen hem zegt. Hij moet het volk van Juda het oordeel aanzeggen dat Jeruzalem verwoest zal worden. En dat het volk in ballingschap zal gaan. Toch horen zij, en wij, ook van genade en verlossing.



Lees hoofdstuk 1 om Jeremia te leren kennen:

Jeremia is een zoon van _____. Zijn vader was een _____. Hij woonde in _____, in het land van _____. _____ is nu koning van Juda. Deze koning regeert al _____ jaar. De Heere zegt tegen hem: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Dat betekent _____.

Jeremia waarschuwt de mensen. Hij praat niet alleen, maar laat ook iets zien.



Jeremia 13

De Heere zegt tegen Jeremia: 'Laat de kapotte riem goed zien. De riem lijkt op het volk Israël. Zo kan ik hen niet gebruiken. Dat komt door de verkeerde dingen die ze doen'. Hoe wil de Heere de mensen wel gebruiken?

Jeremia 18

Wie is de Pottenbakker? Het volk Israël is de klei. De Heere kan met elk volk, met ieder mens, doen wat Hij wil. Zoals klei in de hand van de Pottenbakker. Kneed mij, Heere God, ook als het soms pijn doet.



Jeremia 19

De kruik van Jeremia is kapot. Weet je door welke zonden alles zo kapot is gegaan? 'Omdat ze Mij verlaten hebben', zegt de Heere tegen Jeremia. Wat betekent dit?



Welke namen uit de laatste hoofdstukken zie je in dit letterblok?

G	N	J	E	R	E	M	I	A	E	B	B	T	A	E
U	T	Y	N	E	B	U	K	A	D	N	E	Z	A	R
I	R	G	D	D	E	T	O	H	D	H	M	O	W	R
K	D	H	S	C	D	G	J	O	J	A	K	I	M	T
M	B	F	R	B	M	U	K	N	B	N	Y	O	W	Y
L	D	A	F	Z	E	D	E	K	I	A	T	P	E	U
O	D	N	R	Y	L	I	I	M	T	N	B	K	T	I
M	E	H	U	U	E	R	Y	T	I	J	T	E	G	J
D	R	I	R	E	C	H	A	B	U	A	G	K	L	H
S	E	M	U	M	H	H	J	S	N	V	B	N	H	B

Vers 3 uit hoofdstuk 36 is een kerntekst, schrijf de tekst hier op.

