



Op Stap

Woord

in het

maak en spaar je eigen Bijbelboekenboek

# 18 Prediker

Dit boek is geschreven door Salomo.  
 Hij kreeg zijn wijsheid van God.  
 Steeds komt terug dat het leven op aarde ijdelheid (leeg) is, zonder de Heere.  
 Zonder God heeft een leven weinig zin.  
 Hij roept op tot een leven met de Heere.  
 Dát geeft een leven zin!  
 De kerntekst: IJdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.  
 Wat noemt Salomo ijdelheid?



Zonder God is het leven zinloos. Als je nog aan het begin van het leven staat moet je God zoeken.  
 Met welke tekst zegt de Prediker dit duidelijk?  
 (a=1, b=2, enz.)

7545 11 11 14 21 23 19 38 56 65 10

9 4 45 41 75 4 21 23 5 10

10 15 4 75 12 9 4 7 19 38 1 10

Deze tekst is voor de jeugd bedoeld.  
 Je mag, moet, als kind en jongere genieten van je jonge jaren.  
 Maar je mag niet vergeten dat je op een dag ook voor de Heere moet verschijnen..  
 Wat denk jij als je dit leest?

---



---

**Zoek Prediker 3 eens op. Alles heeft zijn tijd.**

Maak de zin maar eens af: Er is een tijd om \_\_\_\_\_ en een tijd om \_\_\_\_\_

De Heere vraagt van ons dat we afhankelijk leven.  
 Weet jij wat dat is? Alle dingen komen op Gods tijd.  
 Trek een lijntje van het woord naar het plaatje.  
 Welke plaatjes horen bij elkaar? Geef ze dezelfde kleur.

**Planten   Huilen   Afbreken   Scheuren   Uitroeien   Lachen   Bouwen   Naaien**

