

**Op Stap**



**Woord**

**in het**

Maak en spaar je eigen Bijbelboekenboek

**6 Jozua**

Jozua is de zoon van Nun  
Hij is de opvolger van Mozes  
Zijn naam betekent  
hetzelfde als Jezus

Jozua zei de volgende woorden (zoek op Joz. 24:15):

Kiest \_\_\_\_\_ dienen \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dienen.

**Voor de Jordaan en door de Jordaan**

**Jozua 1-5**



- Zij verbergt de verspieders . . . . .
- Gaat voorop door de Jordaan . . . . .
- Zoveel gedenksteden opgericht . . . . .
- Zo wordt Kanaän ook genoemd:  
. . . . .



**Jericho**

**Jozua 5-7**

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪  
Jericho had muren, van meters dikke steen  
Maar God zei tegen Israël: Ik kom er wel doorheen.  
Ze bliezen op de hoorn, ze sloegen op de trom.  
Ze juichten voor de Heere in Zijn heiligdom  
En de muren van Jericho... vielen om



**In het beloofde land, Jozua's afscheidsrede en dood**

**Jozua 8-24**

God is trouw aan Zijn belofte die Hij al aan Abraham gaf:  
Dit land zal Ik u geven...  
De stammen krijgen hun stuk land aangewezen  
De Heere doet wat Hij belooft!  
God gaf Jozua een belofte:  
Elke plaats die uw voetsool betreden zal geef Ik u. (Joz. 1:3)  
God gaf Jozua ook een wapen.  
Kleur de punten in de voetstap en je leest welk wapen.  
Daarvan getuigt Jozua in Zijn afscheidsrede.



