

## Het Kandelaartje

Het jaar rond...

We gaan een klok maken. Weet je nog dat we vorige keer over de tijd hebben nagedacht?

Bewaar de klok goed want 2 december begint Advent.

Raak je wel eens in de war welke feesten er allemaal zijn?

Deze klok gaat je helpen.

Knip uit, maak een mooie wijzer.

Knip nog een grotere cirkel van mooi gekleurd karton.

Prik een splitpen door deze twee cirkels en door de wijzer.

In de gekleurde ring kun je schrijven wat de betekenis van het feest is.

De plaatjes helpen je op weg.

Je kunt ook vragen aan je vader of je moeder:

Wat betekent dit feest voor u?

Een woordzoeker. De boom verwijst naar de stamboom van Jezus. Kan jij alle namen vinden? Kleur de letters groen.

De letters die overblijven vormen samen de zin .... .



# De Stamboom van Jezus

Abraham  
 Aram  
 Batsaba  
 Boaz David  
 Isaï  
 Isaak  
 Jacob  
 Jezus  
 Josia

Jozef  
 Juda  
 Maria  
 Obed  
 Peres  
 Rachab  
 Ruth  
 Salomo  
 Tamar  
 Zerach

