

Weer naar school

Gingen kinderen in de Bijbelse tijden naar school?

Ik ben eens op zoek gegaan.

In handelingen 19 vers 9 kom je één keer het woordje school tegen.

Er staat wel heel vaak dat het belangrijk is om de Thora, de wet te leren.

Al heel jong leerden joodse kinderen uit de eerste vijf bijbelboeken.

Ze zagen dat hun vader de gebedsriempjes omdeed.

Ze vroegen dan: wat is dat?

En zo leerden jonge kinderen al over Gods wetten.

Joodse jongens gingen naar de thoraklas in de synagoge.

Meisjes leerden thuis koken en handwerken.

Hoe lijkt je dat? Alleen de jongens naar school?

En er zijn maar vijf (bijbel)boeken!

Nu leer je heel andere dingen op school. Taal, rekenen, spelling...Dat is eigenlijk nog maar 110 jaar zo.

Misschien mopper je wel eens.

Maar het is toch fijn dat je kunt leren lezen en schrijven.

Vraag God maar of Hij je wil helpen dit schooljaar.

En vergeet hem niet te bedanken voor alles wat goed gaat! Gelukkig leer je nog meer op school.

Je hoort ook de verhalen uit de Bijbel.

Leert nieuwe liedjes. Je mag naar de zondagsschool.

En het belangrijkste: je leert thuis over God.

Vraag maar veel aan je vader en moeder.

Wat is dat? Waarom is dat? Wat betekent dat?

Ze zullen je graag vertellen en willen leren aan je Wie God is. Wie Jezus is!

Want met God word je pas echt wijs!

Zoek de 8 verschillen

