



Het Kandelaartje

Merci

Je krijgt een kado. Zomaar, gratis, voor niets.

Je bent niet jarig.

Je krijgt het, terwijl je het niet hebt verdiend.

Nou. Wat zeg je dan? Ja... Merci.

God geeft jou het mooiste wat Hij heeft:

Zijn Zoon, de Heere Jezus. Wat een genade.

Weet je wat het engelse woord voor genade is? Mercy.

De Heere Jezus stierf voor jou. De straf die jij verdiende krijg je niet. Dat is Mercy.

Hoe krijg je dan die genade?

Jezus deed alles voor jou. Je hoeft het alleen maar aan te pakken; merci! Dank U dat de Heere Jezus ook voor mij aan het kruis is gestorven.

Je moet de merci wel uitpakken en opeten.

Anders proef je niet hoe de merci smaakt.

Als je niets met Gods genade doet,
proef je niet hoeveel God van je houdt.

Vraag aan je moeder een merci. En eet hem lekker op.

Mmmmm nu proef je hoe hij smaakt.
De Heere Jezus wil dicht bij je zijn. In jou. Praat maar met Hem. Lees in je Bijbel hoeveel Hij van je houdt. Als je Hem vertrouwt, proef je dat Hij er altijd voor je is!

Gods merci zet alles achterstevoren!
Alles wat jij verdiende heeft de Heere Jezus voor je gedragen.
Wat jij niet verdient krijg je toch.
Lees de woorden maar.
De omgekeerde wereld toch?

gnivegrev

edfeil

Giwuee nevel

tsur

tsmokeot

thcark

gnizeneg

pluh

eitatpecca

gninniwrevo

edguerv

diehjirv

ederv

kuleg