

Het kandelaartje

Deze keer lees je het verhaal van de verstopte bijbel.

Waar ligt jouw bijbel?

In de boekenkast, op je slaapkamer of zwerft je bijbel gewoon ergens rond?

In veel landen is het levensgevaarlijk om je bijbel zomaar ergens neer te leggen. Stel je voor dat iemand 'm vindt!

Vooraf In Noord-Korea moeten christenen heel goed nadenken waar ze hun bijbel verstopten.

Als je gevonden wordt met een bijbel in je handen, ga je direct naar de gevangenis.

Lee Joo-Chan uit Noord-Korea weet nog goed hoe voorzichtig zijn ouders waren met hun bijbel.

Hij durft dat nu te vertellen, omdat hij in een ander land woont. "Elke nacht gingen mijn vader en moeder naar buiten, de tuin in.

Mijn vader nam een schop en groef dan een grote pot van aardewerk op. Uit die pot haalden ze een zwart boek.

En elke avond opnieuw gingen ze samen zitten om te lezen uit dat boek. Zachtjes fluisterden ze de woorden die ze lazen. Maar wat ze lazen? Ik wist het niet.

Soms vroeg ik het aan mijn vader of moeder. "Wat is dat voor een boek? Wat voor verhalen staan er in?"

"Niet naar vragen, jongen!", zei mijn vader dan. "Vertel aan niemand dat we uit dit boek lezen!

Niet aan je vriendjes, niet aan de meester op school: het is veel te gevaarlijk." Ik wist zeker dat mijn vader en moeder dat heel serieus meenden.

Daarom vertelde ik niemand over die rare dingen die mijn vader en moeder elke avond deden: een boek opgraven uit de tuin en fluisterend die verhalen lezen.

Nu ik ouder ben zie ik wel dat mijn vader en moeder heel graag meer wilden vertellen over dat boek. ‘God leeft, Lee!’, zei mijn moeder soms tegen me. ‘Vertrouw maar op Hem, en doe wat Hij zegt!’ Maar over de Here Jezus sprak ze nooit. Ze kon het niet: het was te gevaarlijk. Pas veel later ontdekte ik wat ze eigenlijk bedoelde en wat dat zwarte boek was: een bijbel.”

Lee Joo-Chan vertelde niemand dat zijn vader en moeder uit de Bijbel lazen en niemand kwam er achter. Soms gebeurt dat wel. Zo was er eens een familie in Noord-Korea die al heel erg lang uit de bijbel las. Die bijbel was gedrukt in 1930, dat is meer dan tachtig jaar geleden! Op een dag werd de familie opgepakt en naar de gevangenis gestuurd. Maar de bijbel was goed verstopt: niemand kon hem vinden. Jarenlang bleef de bijbel verborgen op die geheime plaats. Totdat de familie eindelijk weer werd vrijgelaten. Samen gingen ze op zoek naar die oude bijbel. En jawel: hij lag er nog steeds!

Deze oude bijbel laat de mensen in Noord-Korea zien dat het Woord van God altijd blijft bestaan.

