

Het kandelaartje

Pasen en Lente

Het is weer lente. Pasen en lente hebben één ding hetzelfde: Leven na de dood.

Plantjes kruipen weer uit de grond.

Aan de kale wintertakken komen weer blaadjes.

Jezus is opgestaan.

Lente is het seizoen dat het weer warmer wordt en ook langer licht.

Na de lange winter van kou, vindt iedereen het heerlijk weer in het zonnetje te kunnen zitten.

In de lente vieren we veel feesten:

Paasfeest, Hemelvaart en Pinksteren.

Met Pasen wordt gevierd dat Jezus opstaat uit de dood.

Hemelvaart wordt veertig dagen na Pasen gevierd als

Jezus naar de hemel gaat,

en niet meer op aarde aan zijn leerlingen verschijnt.

Met Pinksteren, dat vijftig dagen na Pasen wordt gevierd,

denken we aan de komst van de Heilige Geest

die zal sterken in ons geloof.

We vieren in de lente ook Koninginnedag,

dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Ook moederdag en vaderdag vallen in de lente.

Misschien kun je wel een aftelkalender maken met al deze feestdagen erop.

Het raam kun je na het kleuren met stift met slaolie insmeren.

Je kunt er dan echt het licht door laten “vallen”.



Kleur alles. Knip alles uit.
Plak de losse bloemen op
de juiste plaats, met
een dubbel gevouw-
en plakbandje,
zodat de bloemen
wathoger staan.



1



2



3



4