

## **Het Kandelaartje**

### **Dag van de Vrede, 21 september.**

Dat zag ik in een agenda staan.

En daar ging ik over nadenken.

Wat bedoelen ze met die dag?

Wat is vrede eigenlijk?

Wat is het tegenovergestelde van vrede?

God wil geen oorlog, geen ruzie en geen onrust in je hart.

God is een God van vrede.

Hij wil het jou ook geven.

God wil Zijn vrede en rust in je hart geven.

Vrede met God en vrede met mensen.

Ik moest denken aan twee stukjes uit de Bijbel.

Het eerste stukje is vlak nadat Jezus uit de dood is opgestaan.

De discipelen waren vol zorgen en angst.

Maar opeens stond Jezus daar bij hen in de kamer. Hij leeft!

Een van zijn eerste woorden waren:

“Wees niet bang. Mijn vrede geef ik u.”

Ook vandaag wil hij nog steeds zijn vrede aan mensen geven.

Soms zijn er zoveel dingen die ons en anderen bezighouden

en waardoor we geen vrede kunnen ervaren.

Schrijf al deze dingen op een papier en hang het boven je bed.

Als je 's avonds slapen gaat kun je het vertellen aan God.

Geef het als het ware aan Jezus en neem tijd

om stil te zijn om zijn vrede te ontvangen.

Het tweede stukje kun je vinden in het hart.



Plak op een stuk stevig karton en maak de puzzel steeds weer, tot je de tekst uit je hoofd kent.  
Eén dag om over vrede na te denken?  
De Heere God wil je een leven vol van Zijn vrede geven!





*Houd*

*vrede*

*onder*

*elkander*

*want*

*dat*

*is*

*de wil*

*van God*

*1 Tess. 5: 14*