

Lekker lang licht...

Je ziet de straatverlichting nu bijna niet meer branden, want het is al langer licht.

Jij ligt allang op één oor, als eindelijk de lantaarnpalen aangaan.

Deze maand moet je op 21 juni maar eens opletten. Dat is de langste dag van het jaar. En natuurlijk de kortste nacht!

Iets over straatverlichting deze keer.

Vroeger was het na zonsondergang niet zo veilig buiten.

Je kon gemakkelijk beroofd worden, en de kans op een ongeluk was ook groot.

In 1505 werden in Amsterdam de mensen verplicht om na negen uur 's avonds een lantaarntje mee te nemen 's avonds. In Den Haag werden in 1570 in de binnenstad 33 straatlantaarns aangebracht. De eerste straatverlichting ter wereld! Amsterdam volgde bijna een eeuw later. Na een jaar waren daar al 1800 lantaarns geplaatst of opgehangen.

Tot de 18^e eeuw waren kaarsen de brandstof. Toen werd de gaslantaarn uitgevonden. Die gaf meer licht, maar had het nadeel dat iedere lamp apart moest worden aangestoken.

Tegenwoordig gaat alles automatisch. Als de zon onder is, gaan de lichten aan, als de zon opkomt, gaan de lichten uit.

In de tijd van de Bijbel is er iets bekend over arme straatkinderen die 's avonds of 's nachts een fakkel meedroegen en gehoord konden worden door mensen die verlichting nodig hadden.

Of als je 's avonds de deur uit moest lichtte mensen zichzelf bij met een olielampje dat net voldoende licht gaf om de weg een paar stappen vooruit te verlichten. Zo is het ook met de Bijbel. Gods Woord is niet een schijnwerper die onze hele omgeving laat zien, maar een lamp die ons pad verlicht in de nacht, ver genoeg om steeds een volgende stap te kunnen zetten.

Zoek Psalm 119 vers 105 maar op!

Hier zie je de tekst in de engelse taal.

Kleur de kaart mooi. Je kunt je kamer er mee versieren, maar je kunt hem ook naar iemand opsturen.

Op de website van onze kerk kun je de kaart ook vaker uitprinten.

