

## Het is weer lente!

(Je kunt dit stukje ook via de website van onze kerk uitprinten, dan kun je werkjes vergroten!)

Pasen en lente hebben 1 ding hetzelfde:

Leven na de dood (plantjes kruipen weer uit de grond, Jezus is opgestaan)

Lente het seizoen dat het weer warmer wordt en ook lichter.

Na de lange winter van kou vind iedereen het heerlijk weer in het zonnetje te kunnen zitten.

In de lente vieren we veel feesten: Paasfeest, Hemelvaart en Pinksteren.

Met Pasen wordt gevierd dat Jezus opstaat uit de dood.

Hemelvaart wordt veertig dagen na Pasen gevierd als

Jezus voorgoed naar de hemel gaat,

en niet meer op aarde aan zijn leerlingen verschijnt.

Met Pinksteren, dat vijftig dagen na Pasen wordt gevierd,

denken we aan de Heilige Geest Die is gekomen, die wil

sterken in het geloof.

We vieren in de lente ook Koninginnedag,

dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Ook moederdag en vaderdag vallen in de lente.

Dat zijn veel feesten.

Schrijf ze maar in de kalender en denk er iedere keer bij na, wat je die dag wilt bidden!

Hier een kleine minikalender voor je.

april 2010						
Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Mei 2010						
Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

juni 2010						
Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
		1	2	3	4	5
6 (vri)	7	8	9	10	11	12
13 (vri)	14	15	16	17	18	19
20 (vri)	21	22	23	24	25	26
27 (vri)	28	29	30			



Kleur alles. Knip alles uit.  
 Plak de losse bloemen op  
 de juiste plaats, met  
 een dubbel gevouwen  
 plakbandje,  
 zodat de bloemen  
 wathoger staan.

