

Complimentje



1 april... we weten allemaal wat voor dag dat is. Je haalt vast wel een leuke grap uit. Thuis of op school. Wist je dat 1 maart ook een speciale dag is (als je dit leest was)? Complimentendag. Een momentje voor een complimentje.

Best een moeilijk woord.

Het betekent: Iets aardigs tegen iemand zeggen.

Als jij een compliment krijgt vind je dat vast heel fijn!

Nu zijn complimenten eigenlijk helemaal niet door mensen verzonnen.

Doe je Bijbel maar eens open.

In het begin van de Bijbel lezen we al dat God over alles wat Hij maakte zegt: het is goed!

In genesis 6 vers 8 kun je lezen wat de Heere zegt over Noach. Hij vond genade in de ogen van God, God noemt hem rechtvaardig en onberispelijk!

In Mattheus 26 lees je nog zo'n voorbeeld:

In het huis van Simon komt een vrouw bij Jezus.

Ze huilt en wast zo de voeten van Hem. Ze droogt Zijn voeten af met haar haren. Ze geeft Jezus dure olie op Zijn hoofd. Ze krijgt van de discipelen en de gasten kritiek.

Maar Jezus geeft haar juist een compliment. En meer dan dat: Hij geeft haar Zijn genade. Jezus prijst haar om haar daden van liefde en geloof. Hij gebiedt Zijn discipelen om dit te onthouden: Want overal waar het evangelie

gebracht wordt, zal ook worden verteld wat zij heeft gedaan!

Zo geeft de Bijbel, zo geeft God ons, het beste voorbeeld
Hoe wij met elkaar om mogen gaan.

Sta er maar eens bij stil deze tijd voor het paasfeest.

Filippenzen 4 vers 8 geeft daarbij raad:

Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al
wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al
wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is,
bedenkt datzelve;

In vers 9 staat een mooie belofte:

... en de God des vredes zal met u zijn.

Denk eens na wie je deze dag een complimentje wilt
geven. Nog belangrijker: Bid voor die persoon.

