

Het kandelaartje

Opent uwe mond...

Het is Lente. Je hebt het vast al weer gemerkt.
Je kunt weer fijn buiten spelen. Er bloeien overal bloemen.
De takken krijgen van die kleine groene blaadjes.
Heb je ook op de vogels gelet?
Misschien is er in jouw tuin wel een vogel bezig
een nestje te bouwen.
Het vliegt af en aan met strootjes en takjes.
Leg maar eens een stukje deken of andere wollige stof buiten...
Je zult zien dat de vogel er dankbaar gebruik van maakt.

Straks is het nestje klaar.
Dan komen er eitjes in, en dan..
Op een dag hoor je gepiep als de moedervogel eraan komt.
De jonge vogels sperren hun bekjes wijd open!
Dan komt moedervogel met vliegjes en wormpjes.

Wat die kleine vogeltjes doen, weet je dat de Heere dat van jou vraagt?
Je kent psalm 81 vers 12 vast uit je hoofd:
Opent uwe mond...
Al wat u ontbreekt
Schenk Ik mild en overvloedig.

Zo mag jij met alles bij de Heere komen.
Met alles wat je bezig houdt, ook met je verkeerde dingen.
Je mag Hem alles vertellen wat in je hart leeft.
Net als die vogeltjes hun bekje open sperren.
Dan komt de Heere ook. Want Hij heeft het beloofd!
Wat een mooie lentebelofte in psalm 81.
Zing je mee? Doe je mond maar wijd open!

Kleur de plaat en de psalm maar mooi, met echte lentekleuren.



Opent uwe mond ;
eist van Mij vrijmoedig ,
op Mij'n trouwverbond ;
al wat u ontbreekt ,
schenk Ik , zo gij 't smeekt ,
mild en overvloedig.