

Het kandelaartje

We gaan een stukje opzoeken in de Bijbel.

Misschien kan je dat zelf al,
misschien wil iemand je even helpen...

Lukas 12: 35-40

Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandend.

“Dat is gevaarlijk”, denk je misschien. Een kaars laten branden.

Pas maar op dat hij niet omvalt.

Maar dat wordt hier niet bedoeld.

Het gaat erover als de Heere Jezus terugkomt.

Dan haalt Hij Zijn kinderen op om voor altijd bij Hem te zijn.

Wat een feest zal dat zijn! We moeten ons wel voorbereiden op het feest.

Kleur de plaatjes maar die jij bij een gewoon feest vind horen.

Nu het feest van Jezus' wederkomst. Wat hoort bij de voorbereiding van dat feest?

In dit stukje beschrijft de Heere Jezus in mooie woorden en beelden hóe mensen op Hem moeten wachten.

Kijk maar eens naar deze zinnen en probeer er uit te leren hoe wij ons moeten gedragen...

- Laat je lendenen omgord zijn (vers 35)
- Laat je kaars brandend zijn (vers 35)
- Doe direct open als Hij komt (vers 36)
- Wees wakend (vers 37)
- Wees bereid (vers 40)

Dit bekende lied ken je vast wel. Zing maar mee:

*Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn*