

Zondag, HEERlijke dag...

Jij weet natuurlijk wel Wie alles gemaakt heeft...
De zon, de maan, de sterren. De wolken, de bloemen.
Vissen, vogels, en alle andere dieren. En de mensen!
“Nu is het klaar”, zei God. Het is af. Er staat:
En God zag dat het goed was...

En de volgende morgen, toen de eerste mensen wakker werden,
toen was het feest! Omdat de Heere alles zo goed had gemaakt.
Weet jij wat er in de Bijbel staat:

God _____

Zondag, de eerste dag van de week.

Een dag, om blij te zijn, samen met God.

Een dag, waarop je niet hoeft te werken.

Een dag om dicht bij God te zijn. Daarom mag je mee naar de kerk.

Om meer over Hem te leren.

Je mag Hem alles vertellen, ook je zonden.

Om te zingen, te bidden en te danken.

Om uit te rusten bij Hem.

Misschien heeft je vader of moeder deze week wel een boek uit de kerk meegenomen.

Er staan dingen in over de zondag, die jij misschien best moeilijk vindt.

Maar zoek eens achterin. Daar staan een paar bladzijden speciaal voor jou.

Als je het boek zoekt, er staat op de voorkant:

Zondag HEERlijke dag.

De be-doel-ing van de zondag, het doel is dat we niet
leven om te werken, maar we werken om te leven! Met God...!

We leven niet voor onszelf, maar voor Hem.

Een dag om de vlag bij uit te steken.

Weet je wat we deze dag ook vieren...

Weet je dat de Heere Jezus is opgestaan op de derde dag?

Hij is sterker dan de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Wat een zondag.

De overwinningsdag van onze Heere Jezus.

Je mag mee naar de kerk om over Hem te horen.

Om Hem te leren kennen. Elke week een beetje meer.

Kleur de tekening met vrolijke kleuren.

Misschien kun je ook zelf een vlag maken.

Schrijf daarop waarom zondag een bijzondere dag is voor jou.

En hang de vlag iedere zondag op!

Zondag, een dag om de vlag bij uit te steken.



