

Zand en zee

Ben je wel eens op het strand geweest?
Je kunt blijven kijken naar de golven die op het strand rollen.
Je kunt er een spel mee spelen.
Steeds spring je weg als er weer een nieuwe golf komt.

Heb je wel eens letters in het zand geschreven?
Met een stokje gaat dat goed. Je schrijft je naam.
Maar dan wordt het vloed.
De golven komen verder en verder en...
weg zijn de letters!

Lees Micha 7 vers 19 eens :
Daar gaat het over de zee.
Ook over onze zonden.

Weet jij wat er voor nodig is om de zonden uit te wissen?
Het _____ van de Heere _____.
Zoals het water van de zee de letters wegspoelt,
zo wil de Heere jou ook alles vergeven wat je hebt gedaan.
Wij maken het ook wel eens goed met onze vriend of vriendin.
Maar dan gebeurt er weer iets. Je denkt er meteen aan terug.
Dat is niet zoals de golven op het strand doen.
Die wissen de letters helemaal.
Zo is de Heere ook. Die doet de zonden helemaal weg!
Je mag Hem alles vertellen.
Waar je blij om bent, waar je verdriet om hebt,
waar je bang voor bent, wat er mis is gegaan...
Vraag je het ook elke dag?
"Maak om Jezus wil mij rein".
Dat gebed leerde je al toen je nog te klein was om het te begrijpen.
Begrijp je dat gebed nu?
Vraag het nog maar eens aan je vader of moeder of ze het uit willen leggen.
Zet jij alle boten in de goede volgorde?

