

Wit

Weet je het nog, vóór de kerstvakantie?
En ook nog in de kerstvakantie...
Misschien ligt er nu ook sneeuw.
Eerst zie je overal de weg en de grond nog.
Een poosje later is alles wit.
Ieder stukje is bedekt onder een witte deken.
Hoera! Sneeuw.
Wat kun je fijn spelen met sneeuw.
Sneeuwballen gooien, een sneeuwpop maken, sleeën,...

In Israël, het land van de Bijbel, ligt regelmatig sneeuw.
Niet overal in het land.
In Jeruzalem en in de bergen sneeuwt het in januari en februari.

In de Bijbel gaat het ook over sneeuw.
Lees psalm 147 vers 16 maar.
Een sneeuwvlok is een werk van God om te bewonderen.
Heb jij al eens een sneeuwvlok bekeken?
Misschien heb je thuis een vergrootglas.
Als het weer sneeuwt, kijk dan maar eens goed.
Gewoon naar één sneeuwvlok.
Het zal je verbazen dat God iedere sneeuwvlok heeft gemaakt.
Elke sneeuwvlok is weer anders, uniek. Zo maakte hij ook jou, uniek.
Je zult verwondert staan.
En als het niet sneeuwt, maak dan deze puzzel.



We kijken naar nog een psalm.
In psalm 51 vers 9 kun je over sneeuw lezen.
Het wit van de sneeuw is de kleur van reinheid.
Het gaat over een zondig hart.
Mijn zondige hart, jouw zondige hart.
Er staat in de psalm een gebed: Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.
Weet jij wat nodig is om een zondig hart wit te wassen?
Schrijf dat maar op in het hart.
Jij mag ook vragen om een wit hart. Vergeet je het niet?

