

de scholen zijn weer begonnen

Heb je de spandoeken zien hangen?
Dat gaat over jullie.
Misschien zeg je : Ik ga allang weer naar school.
Ik heb al veel geleerd in de nieuwe groep.

Hoe ging dat in de tijd van de Bijbel?
Gingen de kinderen toen naar school?
De kinderen kregen thuis onderwijs.
De jongens van vader, de meisjes van moeder.
Joodse jongens moesten de oude verhalen van de geschiedenis van Israël leren.
Ze leerden ook de geboden van de wet en de inhoud van de eredienst.
De zoon leerde het vak van zijn vader, door samen met hem te werken.
Timmerman, of visser.
De moeder leerde de meisjes alles wat bij het huishouden hoorde.
Brood bakken, weven, een vuur maken of koken.
In de tijd van de Heere Jezus waren er scholen.
Voor jongens van 5 tot 13 jaar, bij de synagogen.
De jongens gingen in een kring op de grond zitten rond.
De leraar zat op een stoel in het midden.
Ze leerden de boeken van Mozes uit hun hoofd!
Meisjes mochten niet naar school.
Wie zin en geld had kon verder leren in één van de rabbijnenscholen in Jeruzalem.
In deze school werd lesgegeven door wetgeleerden of rabbijnen.
Paulus kreeg zijn onderwijs van rabbi Gamaliël.
Er waren ook rondtrekkende leraren die mensen verzamelde bij de stadspoort.
Ze vertelden niet alleen van God, maar leerden de mensen ook andere dingen.

Leer jij ook alleen maar dingen uit de Bijbel?
En zitten er alleen maar jongens in jouw klas?
Nee, hè. Er is veel verandert op school.
Misschien kan opa of oma je iets vertellen over hún tijd op school.

Wat wel hetzelfde is? Dat het voor kinderen van toen en kinderen van nu
belangrijk is om de Heere te leren kennen. Door de verhalen te horen uit de Bijbel.
Van je vader en moeder, van de juf of meester.
Misschien heb jij wel eens een tegeltje zien hangen met deze tekst:

De vreze des Heeren is het begin der wijsheid

De Heere liefhebben en Hem dienen... Dat is het belangrijkste. Ben jij al wijs?

