

Vruchten

Heb jij die grote vrachtwagen zien rijden?

Op de zijkant staat de vraag of jij al genoeg fruit op hebt vandaag.

Je hoort de reclame: Twee ons groenten en twee stuks fruit.

Gezond eten is belangrijk.

Stel je voor dat je alleen maar snoep, chips, patat en pannenkoeken op je bord kreeg.

Wel lekker, maar je zou al gauw bleek zien en buikpijn krijgen.

Het is belangrijk om gezond te eten. Twee stuks fruit...

Ik denk dat ze daar bij jou thuis wel aan denken.

Zoek Galaten 5 vers 22 op.

Paulus heeft het eerst over de werken van het vlees.

Weet jij wat dat betekent?

Vers 22 begint met een woord wat je ook kunt lezen als je in groep 3 zit: Maar...

Het betekent dat er nu iets heel anders komt. Het tegenovergestelde.

De vrucht van de Geest. Kun jij die woorden hieronder in/bij de vruchten schrijven?

Als je niet weet wat de woorden betekenen kun je dat aan iemand vragen!



Die woorden hebben niets met fruit te maken. Dat begrijp je natuurlijk al.

De Heere wil dat wij ophouden met de werken van het vlees.

Hij wil dat wij leren goed te doen. Hij wil vruchten zien in ons leven.

Hij zorgt goed voor ons en zegent ons.

De grootste zegen is denk ik wel dat we de Bijbel mogen hebben.

Daarin kun je lezen van Zijn Zoon Die Zijn leven heeft gegeven voor zondaren.

Welke vruchten verlangt de Heere in jouw leven?

Om te doen:

Weet je dat je er voor kunt zorgen dat je je eigen fruit hebt en dat iedereen dat gelijk ziet!
Knip uit zwart papier je eigen letters of de beginletter van je voor- en achternaam. Meng wat meel en water in een bakje, maak er pasta van.
Smeer wat pasta op één kant van een onrijpe vrucht (appel, peer, pruim, tomaat), en plak je letters daar op.
Laat het fruit rijpen in de zon; haal de letters eraf als ze rijp zijn, en ra ra ... wie doet je dat na!!!

de letters zijn
"bleek" gebleven!

