

# Het Kandelaartje

## Vier vissers volgen Jezus

Jezus wandelt op het strand.  
Het lijkt wel of Hij iets zoekt...  
Hij ziet vier mannen: Simon, Andreas, Jakobus en Johannes.  
Zij zijn vissers en bezig met hun netten.  
Jezus vraagt of ze met hem meegaan,  
om bij Hem te blijven.  
Dat is mooi!  
Zo werden zij discipelen van de Heere Jezus.  
Moet je eens nagaan.  
Ze waren aan het vissen om de kost te verdienen.  
Jezus zegt: "Volg Mij...". En ze gaan !  
Wij hebben geen vissersboot.  
We hebben wel veel andere dingen waar we aan gehecht zijn.  
Welke dingen denk je dat wij moeten verlaten  
als we Jezus willen volgen?

Puzzel  
De Heere Jezus heeft verschillende discipelen om zich heen gehad.  
Je ziet hun namen in lettergrepen staan. Hoeveel zie je er?  
Geef de namen dezelfde kleur.



trus		mas		an	Ju
jo	as		us		
das		dre	mat		
pus	mon	fi	han	pe	
the		ja	si	ko	
nes	lip	bus	tho		



1. Je- zus die langs het wa- ter liep, en  
Si- mon en An- dre- as riep, om zo- maar, zon- der  
pra- ten hun net- ten te ver- la- ten. Hij  
komt mis- schien van- daag voor- bij en  
roept ook ons, roept u en mij om al- les op te  
ge- ven en trouw Hem na- te le- ven.

Chords: Dm, B<sup>b</sup>, Dm, B<sup>b</sup>, Gm, A, B<sup>b</sup>, Gm, A, Dm, A, F, Dm, Gm, A7, Dm

