

Vaderdag

Volgend weekend is het weer vaderdag.
Een vader is een belangrijk persoon in je leven.
Hij was er bij toen je geboren werd.
Misschien lijk je wel op hem.
Je achternaam is van je vader.
Aan de hand van je vader leerde je lopen.
Vader hielp je toen je leerde fietsen.
Op de schouders van je vader kon je tóch over alle mensen heen kijken.

Er zijn ook kinderen die geen vader meer hebben.
Er zijn kinderen die vaderdag een moeilijke dag vinden.
Zul je niet vergeten op vaderdag voor hen te bidden?

Maar elke dag mag je denken aan Vaderdag. Nu met een hoofdletter.
Dan mag je denken aan de Hemelse Vader.
Toen je voor het eerst naar de kerk mocht gaan...
Weet jij wanneer dat was? Met dopen.
De Heere heeft je toen bij je naam geroepen.
Hij heeft ook gezegd: Je bent van Mij.
Ik wil voor jou als Vader zorgen.
Hij was er al voor je geboren werd.
Hij wil dat je steeds meer op Hem gaat lijken.
De Hemelse Vader draagt je dag aan dag.
Deze Vader is er altijd!



Maak de puzzel. In de eerste rij zie je vaders uit de Bijbel. Welke zoon hoort daarbij?

Abraham	Salomo
Noach	Johannes
David	Jonathan
Zacharias	Izaäk
Saul	Mozes
Amram	Cham