

Tijd

Vroeger gaf men tijd aan met behulp van een zandloper. De korrels stromen door de nauwe opening en wie kan ze tegenhouden? Zo gaat de tijd verder.

We kennen ook veel spreekwoorden over de tijd. Om er een paar te noemen:

Waar blijft de tijd?

Z'n tijd verdoen.

Uit de tijd zijn.

Beter te vroeg dan te laat.

De tijd is snel, gebruik hem wel.

Rustig zijn tijd afwachten.

Komt tijd, komt raad

In Psalm 31 gaat het ook over onze tijd:

Zoek de tekst maar eens op in de zandloper:

De tijd, we hebben het er vaak over:

- Je bent te laat.
- Kom je om 4 uur bij me spelen?
- Ik zet de wekker op 7 uur.
- Ik heb nu geen tijd.
- enz. enz.

En zo gaat het de hele dag door!

De tijd is erg belangrijk in ons leven.

We staan er mee op en gaan ermee naar bed!

Weet je wie nooit slaapt?

God! Hij slaapt nooit. God is altijd wakker,

en Hij let altijd op hoe het met je gaat.

Hij gaat nooit op vakantie, Hij is nooit druk.

Hij zegt nooit:

Ik heb nu even geen tijd. God verliest je nooit uit het oog.

Dat is een veilig gevoel!! God waakt over ons, altijd.

Maar,.... hoor ik je denken,

waar is God dan als er nare dingen gebeuren?

Juist dan is God ook bij ons,

Hij wil ons door nare dingen heen dragen.

Maar we kunnen niet altijd begrijpen waarom nare dingen gebeuren.

En dat hoeft ook niet, als we maar weten dat God bij ons is.

Maak deze mooi kalender. Dit heb je nodig:

Een stevig bakje, en zoveel papier als op het plaatje staat.

Schrijf op de grootste blaadjes de maanden van het jaar.

Schrijf op de iets kleinere blaadjes de dagen van de week.

Op de allerkleinsten kun je nummers 1 tot en met 31

schrijven. Versier het bakje met de tekst uit psalm 31!

Heb je er tijd voor?

