

De Tempel

Kun jij deze zinnen in de goede volgorde zetten?
Zet het nummer er maar voor. Wat gebeurde er eerst?

- ___ Petrus slaat met zijn zwaard het oor van Malchus af
- ___ Jezus wordt vastgebonden en meegenomen naar het huis van de hogepriester
- ___ Judas verraad zijn Meester met een kus
- ___ De Heere Jezus bidt in de tuinen van Gethsemane
- ___ De Heere Jezus wast de voeten van Zijn discipelen

Deze verhalen heb je misschien al gehoord op school of hoor je de komende weken.

Jezus zal worden verhoord. Jezus beantwoordt alle vragen eerlijk.

Hij spreekt de waarheid, want Hij is de waarheid.

De beschuldigingen komen en Jezus hoort alles zwijgend aan.

Er is al besloten dat Hij sterven moet. Dit verhoor is vals spel.

Jezus hoeft Zich niet te verdedigen. Er zijn geen twee beschuldigingen gelijk.

Maar daar komen er twee die wel hetzelfde zeggen;

Wij hebben Hem horen zeggen: "Ik kan de Tempel Gods afbreken en in drie dagen weer opbouwen". Een kreet van afschuw gaat door de zaal.

Dat is erg zo over de Tempel te spreken, de heilige Tempel, waar zoveel jaar over gebouwd is. Die zal Hij weer in drie dagen opbouwen. Heeft Hij dat gezegd? Is dat waar?

Nee, dat is niet waar! Hij heeft gezegd: "Breek deze Tempel af en in drie dagen zal Ik hem opbouwen".

Toen Jezus dat zei, heeft Hij niet gesproken over de Tempel in Jeruzalem, maar over Zijn eigen lichaam, de Tempel, waarin de geest van God woont.

Hij bedoelde dat ze Zijn lichaam zouden doden, maar dat Hij na drie dagen weer zou opstaan.

Dat hebben de mensen niet begrepen, omdat ze niet in Hem geloven.

Het verhoor gaat verder en Jezus wordt veroordeeld door de Joodse raad

Alles wat wij verdient hadden, lijdt Hij.

De Tempel werd afgebroken. Maar na drie dagen is Hij opgestaan.

Zo is de weg naar God weer open. Ook voor jou?



Daar kun je aan denken als je dit werkje over de tempel maakt. Dat de Heere Jezus het eigenlijk niet had over de tempel in Jeruzalem, maar over Zichzelf. Knip het deurtje maar open en plak er een papiertje achter. Schrijf op dat papiertje een tekst of een versje dat hier over gaat.

