

Regen! Kun jij er tegen?

Regen, regen en nog eens regen!

Al de hele dag heeft het geregend, zal het nooit ophouden?

We hebben de laatste maanden veel regen gezien.

Buiten spelen lukt dan niet.

Weet jij in de Bijbel een verhaal waar het gaat over heel veel regen?(Genesis 6, 7, 8 en 9)

Gebedje:

Lieve God,

Dank U dat U van mij houdt, dat U me draagt.

help me U uit te dragen, ook al lachen vrienden me uit.

Help me niet de verkeerde dingen te doen.

Als anderen verkeerde dingen doen, laat me dan inzien dat dit fout is, en er niet aan mee doe.

Dank U voor Uw belofte dat U mij beschermd. Amen.

