

## Parel

Heb je wel eens een parel gezien?

Misschien heeft je moeder of je oma een ring of een ketting met een parel.

Hoe een parel een parel wordt is een mooi verhaal:

Op de bodem van de zee liggen schelpen.

Tussen de twee kleppen van de schelp woont een weekdiertje.

De schelp is zijn bescherming.

Eén van de soorten schelpen die op de zeebodem leven is een oester.

Soms komt er een korreltje zand in de oester terecht.

Dat vindt dat weekdiertje maar lastig!

Hij maakt er een glad laagje omheen.

Een mooi wit, glimmend laagje.

Dat heet parelmoer.

Na heel veel laagjes is het een parel.

En lang niet in iedere oester groeit een parel.

Heel soms kom je er maar één tegen.

Een parel is mooi en kostbaar.

In de Bijbel staat een verhaal over een koopman

die een parel van grote waarde koopt.

Zoek maar eens op in Mattheus 13 vers 46.

Waarom vertelde de Heere Jezus deze gelijkenis?

Ken je ook het liedje over de parel?

Dat ben jij! Teken je eigen gezicht maar in de parel op de hand.

Misschien heb je wel een klein fotootje van jezelf.

Dat kan ook.

Weet je, dat de Vader je kent.

Weet je, dat je van waarde bent,

weet je dat je een parel bent,

een parel in Gods Hand.

Een parel in Gods Hand!

