

Pappa

Weet jij wat het eerste woordje was dat jij kon zeggen?

Je vader of moeder weet het vast nog wel.

Grote kans dat dat “pappa” was.

In Israël zeggen de kinderen tegen hun vader “abba”.

In het Aramees, de taal die de Heere Jezus op aarde sprak, betekent dat: Vader of mijn vader.

Jezus gebruikt dit woord ook als Hij bidt tot God.

Wist je dat God in het Oude Testament maar 15 keer Vader wordt genoemd, en in het Nieuwe Testament maar liefst 245 keer: Vader!

Jezus heeft ons Zelf leren bidden: Onze **Vader** Die in de hemelen zijn.

Dat is mooi: God wil onze Vader in de hemel zijn.

Misschien vraagt iemand wel eens aan jou:

“Hé, van wie ben jij er eentje?”

Dan zeg je: Nou, mijn vader heet...”.

Kun jij ook zeggen: Ik ben van mijn Vader in de hemel?

God is een andere Vader dan onze vader hier op aarde.

Hij heeft ons geschapen.

Hij wil dat je steeds meer op Hem gaat lijken.

De Hemelse Vader draagt je dag aan dag.

Hij wil het graag van je horen: Onze Vader Die in de hemelen zijn...

Het is bijna vaderdag.

Met vaderdag laten we vooral de vaders genieten.

Een leuk versje, een lekker ontbijt, een leuk cadeautje.

Maar nu weet jij dat vaderdag eigenlijk veel meer is...

Er zijn ook kinderen die geen vader meer hebben.

Er zijn kinderen die vaderdag een moeilijke dag vinden.

Zul je niet vergeten op vaderdag voor hen te bidden?

Om te maken:

Teken deze medaille na op gekleurd karton.

Knip uit en versier hem mooi.

Zet er iets moois op wat jij bij jouw vader vindt passen.

Met een speld eraan, maak je zo een mooi vaderdagcadeau.



A B C D E A
1. Ab- ba, Va- der, U al- leen,
D E7 A E
U be- hoor ik toe. —
A D E A
U al- leen door- grondt mijn hart,
D E7 D A
U be- hoort het toe. —
C# F#m C# F#m
Laat mijn hart steeds bij U zijn.
Bm E
U laat nooit al- leen. —
A D E A
Ab- ba, Va- der, U al- leen,
D E D A
U be- hoor ik toe. —