

## Het kandelaartje

### Opnieuw beginnen.

De discipelen wachten al een paar dagen. De Heere Jezus zal hen weer opzoeken. Dat heeft Hij beloofd. Petrus zegt: “We gaan vissen”. Ze gaan aan het begin van de nacht het meer van op, maar aan het eind van de nacht hebben ze nog niets gevangen.

Als de nacht voorbij is gaan de mannen terug naar de kant. Ze hebben niets gevangen. “Hebben jullie misschien wat vis om te eten?” vraagt een onbekende man op het strand.

“Nee”, roepen ze kortaf. “Gooi het net aan de andere kant uit”, zegt de vreemdeling.

Weten jullie wat er dan gebeurt? Weten jullie ook Wie deze man is?

Misschien heb je het verhaal pasgeleden op school gehoord.

De Heere Jezus maakt een nieuw begin met Petrus.

Weet jij wat de Heere Jezus vraagt en wat Petrus antwoord en wat de Heere Jezus dan weer zegt?



De Heere Jezus is opgestaan uit het graf. Er is een nieuw begin mogelijk voor Petrus en voor iedereen die in de Heere Jezus gelooft. Als we eerlijk aan de Heere vertellen dat we verkeerde dingen hebben gedaan wil Hij die wegdoen en zorgen dat alles weer goed komt. Petrus maakt een nieuw begin: Hij zal andere mensen gaan vertellen over de Heere Jezus.

