

Mierenhoop

Heb je ze wel eens bezig gezien, de mieren?
Wat een druk en bedrijvig volkje!
Strooi een paar suikerkorrels in de buurt van mieren.
Ze nemen alles mee.
Kijk maar hoe ze in een rij marcheren.
Er wordt niet voorgedrongen.
Ze nemen ieder korreltje mee.
Mensen vergelijken drukte wel met een mierenest.
In een mierenest lijkt het een heel gekrioel,
maar alles gaat volgens regels.
Dat weten alle mieren. En er is niet eens een leider!
Ze hebben wel een koningin. Maar die is druk met eitjes leggen.
Wat kunnen wij leren van de mieren?

Breng de mieren bij de koningin.
Op één route kun je vinden waar je moet zoeken in de Bijbel.
S _____



In het boek Spreuken gaat het vaak over wijsheid.
Weet jij wat het tegenovergestelde is?
Weet jij ook wat het 'beginsel der wijsheid' is?
(Spreuken 9:10)
Vreze des Heeren betekent niet dat je bang bent voor God.
Het betekent dat je eerbied hebt voor Hem.
En Hem wilt dienen met heel je hart.
Zo krijg je oog voor je naaste.
Als een mier een graankorrel niet kan dragen komen andere mieren helpen!
Een mier gaat zijn voedsel in de zomer verzamelen.
Als het er de tijd voor is. Hij gaat niet luiëren. Wat kunnen wij daar van leren?
Luiheid is niet goed. Kun je ook lui zijn in het dienen van God?

De wijze Salomo vertelt over luiheid. Weet jij wat dat is?
Ben je wel eens lui? Wees nooit lui in het bidden en bijbellezen.
Dat is niet goed. Weet jij ook waarom niet?
Denk ook aan psalm 119 vers 1:
Welzalig, die, bij dagen en bij nachten,
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed,
van harte zoekt met ingespannen krachten.

