



Lopend vuurtje

Over ongeveer twee en een halve week beginnen de Olympische spelen.
Je hebt misschien al wel gehoord van de olympische vlam
Die is al lang onderweg is om het Olympisch Vuur aan te steken.
Dit is een estafette door alle landen die meedoen.
Vroeger gebeurde dit om in het Griekse Rijk alle oorlogen te stoppen.
Zo konden alle atleten zonder gevaar naar Olympia reizen.
Dit jaar zijn de spelen in Beijing.
Het vuur moet met een estafette dus van Olympia naar Beijing toe.

In Psalm 119 vers 105 kun je een paar heel bekende woorden lezen.
“Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”.
Wat was vroeger, toen er nog geen elektriciteit was, licht?
Altijd vuur. Een lamp brandde op olie.
Weet jij wat de Heere Jezus van Zichzelf zegt?
Dat Hij het Woord is, en het Licht der wereld.
De Heilige Geest wordt in de Bijbel ook vaak vergeleken met vuur.
We hebben het pas geleden nog gehoord.
Op de Pinksterdag hadden de discipelen vlammen van vuur op hun hoofd.
Vuur zuivert. Vuur brandt ziektes en bacteriën weg.
Vuur is ook een teken van oordeel. We moeten onze zonden leren kennen.
Licht en vuur hebben alles met elkaar te maken.
Vertellen wij van Jezus aan anderen?
Aan onze vriendjes en vriendinnetjes?
De olympische vlam, een lopend vuurtje...
Vertellen wij ook “als een lopend vuurtje” verder dat Jezus het Licht der wereld is?
Zing het lied nog maar eens.
Je kent het vast uit je hoofd.
Volg de letters in het doolhof en je weet hoe het begint.



J E Z U S Z E G T D A T H I J H I R E V A N O
N S V E R W A C H T
J E Z U S Z E G T D A T H I J H I R E V A N O
N S V E R W A C H T