

Kerstfeest, feest van het licht?

Kijk eens om je heen?

Wat zie je veel lichtjes. Niet alleen de gewone straatverlichting,
Nee, er is ook feestverlichting bijgekomen.

In de etalages zie je honderden lichtjes en kaarsjes flakkeren.

De grote glazen ruiten weerkaatst dat licht nog eens extra.

De stad lijkt wel licht te geven.

Je kijkt je ogen uit.

Kerstfeest met kunstlicht.

Het is fijn om het gezellig te maken, een kaarsje aan te doen.

Maar: Met kerstfeest mogen we er aan denken dat
hét Licht der wereld, de Heere Jezus geboren is.

Hij wil het licht maken in donkere harten.

Hij wil het licht maken, ook in het donkerste hoekje van jouw hart.

Je mag Hem daarom vragen: Heere geef mij een nieuw, een licht hart.

Dan wordt het kerstfeest met echt Licht!

Wij mogen dat licht niet verstoppen achter kunstlicht.

We mogen dat uitdragen.

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,

dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.

Dat zingen we toch?

Als de Heere Jezus terugkomt op de wolken zal al het kunstlicht weg zijn.

Als Zijn Licht in je hart schijnt mag je uitzien naar het Hemelse Jeruzalem.

Weet je wat er van deze stad geschreven staat in de Bijbel?



Lees maar eens wat er in Openbaringen 21 over het Nieuw Jeruzalem geschreven staat:
En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.

Kerstfeest feest van Hét Licht!

