

Juniregen=Gods zegen

Deze spreuk kwam ik tegen in een boekje.

En hij gaat nog verder:

Komt zonneshijn daarbij, zijn de boeren blij!

Je hoopt natuurlijk dat deze maand de zon veel zal schijnen.

Maar het is allebei nodig. Regen en zonneshijn.

De zon is onmisbaar voor het leven op aarde.

Zonder de zon was er geen leven op aarde mogelijk.

Op welke bladzijde van de Bijbel wordt er voor het eerst over de zon gesproken?

Ja, de allereerste. De zon zorgt ervoor dat we kunnen genieten.

Van de lente en straks alweer de zomer.

Dat de planten en dieren groeien.

Vergeet de Heere God daarvoor niet te danken.



Om te doen:

Wanneer zie je een regenboog?

Precies, als het regent en de zon schijnt tegelijk.

Probeer zelf eens een "regenboog" te maken.

Spuit met een tuinslang of plantenspuit van de zon af.

Je staat dus met je rug naar de zon. Je ziet nu een regenboog.

Het licht van de zon breekt in het water,

en je ziet de echte kleuren van het zonlicht!



Regen, zon, een regenboog...

Aan welk verhaal moet je nu denken?

Zoek het maar op in je Bijbel. Genesis 7, 8 en 9.

Weet jij wat de Heere wilde zeggen met de regenboog?

Schrijf die woorden maar op in de regenboog en kleur hem mooi!

De regenboog staat hoog,

als teken voor de volken,

Gods woorden te vertolken:

Het land, het land blijft droog.

Het land, het land blijft droog.

