

## Jezus mee naar de tempel.

*Het verhaal is niet af. Wil jij helpen?*

Toen Jezus \_\_\_\_\_ jaar was, mocht Hij mee met \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_ naar Jeruzalem om het \_\_\_\_\_ te vieren. Veel mensen gingen op weg naar Jeruzalem. Ze gingen lopen of reden op ezels. Zo konden ze onderweg fijn samen praten en zingen. Als ze in de verte Jeruzalem zagen liggen zongen ze psalm \_\_\_\_\_.

Terwijl Jozef en Maria teruggingen naar N \_\_\_\_\_, bleef Jezus achter in J \_\_\_\_\_ Hij was niet bang zonder Jozef en Maria, want Hij was in de \_\_\_\_\_, het huis van Zijn hemelse \_\_\_\_\_.

Na \_\_\_\_\_ dagen vonden Jozef en Maria Hem, zittend tussen de \_\_\_\_\_ Iedereen die Hem hoorde was \_\_\_\_\_ over Zijn wijsheid. Jezus was verbaasd dat Zijn vader en moeder Hem hadden gezocht. “Wisten jullie niet \_\_\_\_\_” zegt Hij tegen Jozef en Maria. Samen gaan ze weer naar huis.

*Als je een antwoord niet weet zoek het dan op in Lukas 2 vers 40 tot 52*

