

Een huis vol...

Weet je wat Pinksterfeest eigenlijk betekent?
Het komt van het Griekse woord 'Pentecoste'.
Vijftigste wil dat zeggen. Tel maar eens.
Het is de vijftigste dag na Pasen.
Pinksterfeest is een oogstfeest, en een dankfeest.
De Heere krijgt het eerste deel van de oogst en twee broden.
Door dat offer wordt de hele oogst aan Hem gewijd.

Vanaf deze dag gaat het Evangelie de wereld in.
Lees maar eens in Handelingen 2.
Petrus spreekt in zijn toespraak voor heel veel mensen.
Uit allerlei landen.
Kun jij wat landen noemen?
Weet jij nog waarom de discipelen het evangelie de wereld in gingen brengen?

Bouw de stenen in de goede volgorde:

Opdat _____

vol	Opdat	God	van
huis	het	wordt	

Niet alleen met joden, maar ook met mensen buiten Israël.
Ook met mensen uit Nederland. Ook met jou?
De Heere wil geen leeg huis, of halfvol... Maar vol!

Hij geeft nu ook dat mensen willen helpen dat Huis vol te maken.
De dominee, de evangelist, de zending, maar ook jou.
Dat is moeilijk werk, maar Hij heeft Zijn Heilige Geest gestuurd.
Die helpt daarbij.
Hoe zou de Heere jou willen gebruiken?

Teken jezelf maar in het huis.
Misschien ken je het lied wel...



Kijk daar, een metselaar,
Hij bouwt een huis van steen...
Eén voor één, steen voor steen,
Muren, deuren en ramen,
Niet alleen, maar samen...
De Heer bouwt ook Zijn Huis
Daar zijn wij de stenen van...