

## De wonderlijke visvangst

De Heere Jezus staat langs de kant van het meer van Gennesaret.

Voor hem staat een grote groep mensen.

Ze willen naar Jezus luisteren.

Maar de groep is te groot.

Ze drukken Jezus bijna het water in.

Dan ziet Jezus in de verte twee vissersbootjes liggen.

Het eerste bootje is van Simon Petrus en zijn broer Andreas.

Iets verderop ligt de boot van Johannes en Jacobus.

De vier vissers zijn bezig met het schoonmaken van de netten.

Jezus stapt op hen af en vraagt of hij vanuit het bootje tot de mensen mag spreken.

Dat mag. Als Jezus is uitgesproken, zegt hij iets heel vreemds:

„Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.”

Visser Simon snapt er niets van.

Ze hebben de hele nacht gevist, maar niets gevangen.

Nu is het klaarlichte dag. Vissen heeft geen zin meer.

De vissen verstoppen zich voor de netten.

Toch luistert Simon Petrus. „Als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.”

Even later gooien Simon en Andreas de vissersnetten in zee.

Al snel gebeurt er een groot wonder.

Het hele net zit vol vissen!

De netten zijn zo zwaar dat ze bijna scheuren.

Zo, n grote vangst hebben ze nooit gehad.

Johannes en Jakobus moeten met hun bootje helpen om de buit binnen te krijgen.

Simon is diep onder de indruk.

Terug aan wal valt hij op zijn knieën.

„Ga weg van mij, Heere, want ik ben een zondig mens.”

Maar Jezus zegt iets heel moois.

„Wees niet bang, Simon, want voortaan mag je mensen vangen.”

Simon mag de mensen over de Heere gaan vertellen!

*Het verhaal van de wonderlijke visvangst lees je in Lucas 5.*

