

De Heere reist met je mee...

Je kent het vast ook wel. Je gaat weg, op vakantie.

Je hebt er heel veel zin in.

Maar je moet wel je vriendje, vriendinnetje, je hond of konijn missen.

In de vakantie zie je die even niet.

Daar ben je een tijdje niet in de buurt.

Weet je Wie er wel altijd is? Dat is de Heere.

Altijd is Hij er. Waar je ook bent.

Op je kamertje, in de klas, op vakantie

in de bergen of ergens aan het strand.

De Heere is er altijd en overal.

Hij ziet je en zorgt voor je. Dat heeft Hij Zelf beloofd.

Maar soms houdt God Zich verborgen.

Dan is het net of Hij er niet is. Echt? Hoe kan dat nu?

Dat komt omdat je Hem dan zelf niet dichtbij je wilt hebben.

Soms ga liever je eigen gang. Dan doe je liever waar je zelf zin in hebt..

Maar ook al wil jij Hem er niet altijd bij hebben...Hij is er toch...altijd!

Hij wil voor je zorgen. Hij wil bij je zijn, je hele leven.

Loop maar niet voor Hem weg. Je kunt beter achter Hem aan lopen!

Dan verdwaal je nooit op je reis door deze wereld. Dan gaat alles goed.



*Op bergen en in dalen, ja overal is God
Waar wij ook immer dwalen of toeven
daar is God!
Waar mijn gedachten zweven of stijgen,
daar is God
omlaag of hoog verheven, ja overal is God.*

*Zijn trouwe vaderogen, zien alles van nabij.
Wie steunt op Zijn vermogen,
die sterkt en zegent Hij.
Hij hoort de jonge raven, bekleed met gras het dal
Heeft voor elk schepsel gaven,
ja zorgt voor 't gans heelal*

Om te doen:

Koop een ansichtkaart van het gebied of de plaats waar je bent (ook al is het je eigen woonplaats) en plak deze versjes er maar op. Je ouders kennen vast de wijs nog wel.

