

## Dankdag

Hoe is dankdag ontstaan?

God Zelf heeft ons in de Bijbel geleerd om dankbaar te zijn.

Bijvoorbeeld door een gedeelte van wat we krijgen terug te geven (tienden).

Verder leert God ons dat we door ons aan Zijn wetten te houden, dankbaar kunnen leven.

Dankbaar zijn kun je laten zien naar anderen en naar God.

De naam “Dankdag voor gewas en arbeid” bestaat nog niet zo lang.

Eeuwenlang heette deze dag gewoon: Dankdag voor het gewas.

Vandaar ook de datum: 1 november 2006.

Dan zijn de eerste oogsten binnen. Dankdag is van oorsprong dus

vooral een dag over de oogst. Later kwam het andere werk erbij.

Maar het boerenbedrijf speelt nog steeds een belangrijke rol als we dankdag houden.

Natuurlijk zegt het woord “ Dankdag” al heel veel.

Je hebt een speciale dag om je dank aan God te laten zien.

Je kunt het vergelijken met een feest, bijvoorbeeld je verjaardag.

Die dag staat in het teken van jouw geboortedag. Dat betekent niet dat je altijd jarig bent en

elke dag feest viert, maar die dag sta je er samen met anderen bij stil. Zo is het ook met

Dankdag, je staat stil bij de dingen die God ons geeft. We laten onze dankbaarheid zien.

Schrijf jij in de denkwolkjes waar jij God voor gedankt hebt op Dankdag...

Teken jezelf in het midden of plak een foto.



